

TROEP BERICHTTEN

Nummer 2, maart 2016.

Beste vrienden van troep 4. Hierbij ontvangen jullie het tweede nummer van een nieuwsbrief waarvan het doel is om het contact te onderhouden met oud leden van troep 4 uit Eindhoven.

Tijdmachine bestaat !

Afgelopen zaterdag 5 maart hebben we onze erwtensoeptocht 2016 gehouden. Alles ging volgens plan, het weer was mooi en met elkaar hebben we genoten en plezier gehad.

Ik hoef er op deze plaats geen verhaal over te schrijven want beelden spreken voor zich. Kees Nieuwenhuizen heeft over deze dag een prachtige en uitgebreide website gemaakt zodat iedereen kan zien hoe de oudere heren van troep 4 weer helemaal jong werden. Kijk dus maar op:

www.boemsjikkeboem.nl/e2016 en zie hoe oude tijden herleefden.

Persoonlijk vond ik het bijzonder om te zien hoe iedereen bij ons thuis binnen kwam als beschaafd mens op leeftijd. Maar al heel gauw, en zeker tijdens de wandeling en de stuntjes, veranderde iedereen in de kwajongen van vroeger. Grappen en dwaze opmerkingen over alles en over elkaar waren niet van de lucht.

Na het maken van engeltjes te paard rook iedereen zelfs weer net als weleer.

Met modder aan de schoenen en een rooklucht in de kleren is de seniorenpatrouille van troep 4 weer naar huis terug gekeerd.

Op zondagmorgen, the day after the night before, was ik op landgoed De Horte om op te ruimen. De gesjorde vlaggenmast kon natuurlijk niet in het bos achterblijven en ik heb die afgebroken. Maar dan valt echt op wat mij de vorige dag ontgaan is. Na ruim 50 jaar zien de sjorringen er nog steeds perfect uit. Stevig en tot in de details afgewerkt. Ooit goed geleerd en nooit meer vergeten hoe het moet.

Met elkaar hadden we, zoals Cor Erkelens het noemde, een dag met een gouden randje. Met plezier en dankbaarheid kunnen we er op terug kijken.

Het volgende nummer....

En hoe gaat het nu verder? Volgend jaar weer het zelfde? En daarna weer en weer? We zijn toch geen legioen van nostalgische oud strijders. De herhaling wordt altijd minder uniek.

Maar een goed plan is altijd welkom en Kees en ondergetekende zijn altijd bereid om iets te (helpen) organiseren.

We hebben al eens wat gefilosofeerd over de mogelijkheid van een wandeling over De Wielewaal in Eindhoven. (Waar geen vrije toegang meer is) en over een activiteit die gepland kan worden als Dick de Jong op enig moment in ons land zou zijn.

Maar dit zijn dus heel vage ideeën voor de lange termijn.

Wanneer jullie het volgende nummer van deze nieuwsbrief ontvangen is al even vaag. Misschien al over een paar dagen als er nog nieuwtjes of dingen over de voorbije erwtensoeptocht zijn. Maar mogelijk ook pas tegen kerst om jullie alle goeds te wensen. Hoe dan ook, als er iets over troep 4 of over padvinderij in het algemeen te melden is, dan doen we dat.

We hopen dat onze initiatieven tot nu toe, bijdragen aan hernieuwde onderlinge contacten. Weet dat je bij ons altijd, gepland of onverwacht, welkom bent als je in de buurt vertoeft en dat we altijd in zijn voor een mooi plannetje.

Mede namens Kees Nieuwenhuizen, blijf gezond, een heel hartelijke padvindersgroet en tot ooit,

Hans Nijhuis.